



BETHÁBARA
International School

Informatieboekje

voor de leerlingen...



BETHÁBARA

International School

Inhoud

Voor schooltijd	4
Plein:	4
Start van de dag	5
Maandagmorgen	5
Overige dagen:	5
Bible Memory	5
Congratulations	5
Dagprogramma	6
ABC's	6
Learning Center	6
Office	6
Nederlandse vlag	6
Christian flag	6
Cassette met boekjes	7
Pennembakje met pen, potlood en gum	7
Woordenboeken en woordenboekschrift 😊	7
Aan het werk in de PACES	7
Goalcard	7
Start in een nieuw boekje	8
Scorestrip	8
Supervisor Initial	9
Toetsen:	10
Merits	10
Merits verdienen	10
Wanneer krijg je Merits?	11
Meritshop	11
Demerits	11

Privileges.....	13
Het vak Nederlands.....	13
Weekrooster ABC's	14
Learning Center.....	14
Afsluiting:.....	15

Ha jongens en meiden,

Misschien zie je al uit naar de start van de school en denk je al na over hoe het straks allemaal gaat... Het leek ons goed om jullie van te voren al te laten weten hoe het straks op onze school gaat en wat alle regels zijn. Vandaar dit boekje waarin je alles kan vinden wat je moet weten voor de school begint. Natuurlijk zullen we op de eerste schooldag jullie ook alles uitleggen, zodat je goed weet wat er allemaal komt en je ook je vragen kan stellen. Het zal voor ons allemaal wel wennen zijn, maar we hopen op een fijne en goede tijd met elkaar.

Tot snel!!

Groetjes meester Overbeek, juf Overbeek
en juf de Bruin

('s morgens noem je ons Mr.(mister) Overbeek, Ms(misses)Overbeek en Miss de Bruin, 's middags na 14:00 uur mag je ons ook gerust juf of meester noemen!)

Voor schooltijd

Plein

De schoolbel gaat om 08:40 uur. Daarvoor mag je nog niet naar binnen, maar blijf je buiten op het plein voor de school. Let op: **Níet** in de speeltuin, maar op het schoolplein voor de school.

(Alleen als je een keer huiswerk hebt van de vorige dag, móet je naar binnen om het voor het starten van de dag na te kijken, zie verder in dit boekje.)

Naar binnen

Om 08:40 uur hoor je een bel. We hebben een smalle ingang, waardoor we om de beurt naar binnen moeten gaan. We willen graag de jongste kinderen vooraan en de oudste leerlingen achteraan. Dus eigenlijk een slinger op leeftijd!;)

Meester Overbeek opent de deur en je kan op zijn aanwijzingen naar binnen. Natuurlijk kijk je even de Meester aan en zeg je netjes “Goodmorning”.

Jas/tas/Pantoffels

Je hangt je jas en je tas op aan de kapstok. De jongens in het halletje bij de W.C. van de jongens en de meiden in het halletje van de W.C.’s van de meiden.

Behalve je jas en je tas ophangen, hebben we ook besloten dat je schoenen uit gaan. Deze zet je netjes op de grond onder je jas/tas en je trekt lekker je pantoffels of huissokken aan. Doe vooral iets aan wat je fijn en lekker vindt zitten en wat geen geluid maakt op de vloer. Gezellig toch? Let je er op dat je **rustig** je jas en je tas ophangt en je heerlijke, warme, gezellige, schattige pantoffels aantrekt?



Start van de dag

Maandagmorgen

Op maandagmorgen beginnen we met elkaar in de gatheringroom. Dat is de hal waar je gelijk binnenkomt. Je zoekt je plaats op, haalt de stoel van tafel en je gaat zitten. Meester Overbeek verzorgt de weekopening. Na de weekopening wacht je op het sein van de meester om naar je eigen lokaal te gaan.

Overige dagen

Op de andere morgens ga je na het ophangen van je jas en tas en het aandoen van je heerlijke pantoffels direct naar je eigen lokaal. Bij de ABC's wacht juf Overbeek op je. Bij het Learning Center wacht juf De Bruin op je. Afhankelijk van de leerkracht zit je in rijen of in een kring tijdens de dagopening. Behalve dat we zingen, bidden en je een Bijbelvertelling hoort zeggen we ook elke dag onze Bible Memory op.

Bible Memory

De ACE methode schrijft elke maand een Bible Memory voor. Dit houdt in dat we elke maand een Bijbelgedeelte in het Engels uit ons hoofd moeten leren. Dit wordt uiteraard verdeeld over de weken.

Leerlingen onder de 10 jaar leren ongeveer 7 tot 10 verzen per maand, leerlingen boven de 10 jaar leren 15 tot 20 verzen per maand. Dit lijkt veel, maar het is echt te doen. Om je te helpen oefenen we elke dag deze tekst. Je kunt hier ook Merits mee verdienen. Verder in het boekje kan je hier meer over lezen. Maar... veel belangrijker is natuurlijk dat je juist Bijbelgedeeltes uit je hoofd leert, niet omdat het móet of dat je hiervoor Merits krijgt, maar omdat het goed is! We hopen dat ook deze Bijbelgedeeltes aan je hart mogen gezegend worden.

Congratulations

In de eerste week heb je vast nog geen test(toets), maar dat zal vast snel veranderen. Als je een test hebt gemaakt, hoor je de eerstvolgende schooldag of je de test hebt gehaald en kan je op het kaartje lezen welk percentage je hiervoor hebt behaald. Verdere informatie lees je hier verderop nog in het boekje.

Dagprogramma

Zoals je weet volgen we een Engels programma. Dat betekent dat we tot 14:00 uur hoofdzakelijk Engels zullen praten én we willen dat jullie dat ook proberen! De dagopening/gebed/Bijbelverhaal zullen we wel in het Nederlands doen. Want... we willen niet dat je daardoor de boodschap van de dagopening niet hoort/begrijpt.

ABC's

Bij Juf Overbeek volg je na het Bijbelverhaal het programma van de ABC's. Hier leer je alle Engelse klanken en woorden en maak je diverse boekjes. De leerlingen vanaf 7 jaar krijgen behalve het ABC programma ook het vak Nederlands en Rekenen erbij.

Learning Center

Office

Na de Bijbelvertelling ga je naar je office. In je office vind je diverse dingen.

- Een Nederlandse vlag
- Een Christian flag
- Cassette met boekjes
- Prikbordje aan de achterkant van je office
- Pennenbakje met pen, potlood, liniaal en gum
- Woordenboeken en woordenboekschrift☺

Nederlandse vlag

Als je een korte vraag hebt, zet je de Nederlandse vlag. De moeder die deze dag aanwezig is, komt naar je toe en vraagt of hij/zij je kan helpen. Je vraagt alle vragen netjes in het Engels. Denk aan vragen als: Mag ik naar de W.C. of mag ik nakijken? Als je Engels lastig vindt, probeer je het toch! En natuurlijk helpen we je door in de eerste weken een kaartje te maken met een aantal basisvragen in het Engels. Zo sta je vast niet met een mond vol tanden;-)

Christian flag

Als je een vraag hebt omdat je iets niet begrijpt van je boekje, zet je de Christian Flag. Deze vlag zet je dus alleen als je inhoudelijk iets wilt vragen én als je een sign(handtekening) van ons nodig hebt.

Student should use Math Builder® and/or addition, subtraction, and multiplication flashcards for daily drill.
Supervisor initial _____

nodig als je een geel vakje ziet staan (zoals hieronder) of voor je een Self test mag gaan doen.

Natuurlijk leggen we dit ook nog uit op de eerste schooldag!

Cassette met boekjes

In je office heb je ook een tijdschriftenbak/cassette staan met de boekjes waar je in gaat werken. De vakken die je ziet zijn: Math, English, Science, Social Studies en World Building. Daarnaast vind je er je werk voor het vak Nederlands en een kladschrift voor Rekenen.

Prikbordje aan de achterkant van je office

Misschien denk je nog weleens terug aan de Diagnostic Test, zat je daar in een smetteloos witte office. Misschien vond je het ook wel een beetje saai!;) Voor alle leerlingen hebben we een prikbord besteld. Hierop komen je Goalcard, je Student Progress Chart en nog andere dingen. Je mag één ding (niet beregroot natuurlijk) van thuis meenemen om op je prikbord te hangen. Een foto van thuis of een mooie spreuk, kaartje of wat dan ook!

Denk er maar vast over na...! ;-)

Pennenbakje met pen, potlood en gum

Voor elke leerling is een pennenbakje. Je vindt hierin een pen, potlood en gum. Deze krijg je van school, dus je hoeft niets van thuis mee te nemen!

Woordenboeken en woordenboekschrift ☺

Elke leerling krijgt een woordenboek Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. Als je dus een woord niet weet, kan je dus altijd opzoeken wat je niet begrijpt. Behalve de woordenboeken ligt er een woordenboekschrift, waarin je sommige belangrijke woorden die je opgezocht hebt kunt opschrijven. Zo hoef je het niet elke keer weer op te zoeken!

Aan het werk in de PACES

Goalcard

Op de eerste schooldag hopen we jullie uit te leggen hoe een GoalCard werkt. Voor nu is het handig dat je weet dat een GoalCard een kaart is waar je elke dag je doelen stelt. Deze kaart hangt altijd rechts in je office. Je vult van te voren met potlood in hoeveel bladzijdes je hoopt te gaan maken, dat is het doel van de volgende dag. 's Morgens komt de

monitor(moeder/vader/vrijwilliger) langs om te kijken of je goede doelen hebt gesteld. Als dat zo is, mag je de doelen met pen overtrekken. Het doel wat je dan gesteld hebt, moet je die dag ook behalen.

's Middags(om 13:45 uur) is er GoalCardCheck. Dan komt de monitor weer langs om te kijken of je het doel hebt gehaald. Als je het doel hebt behaald, krijg je een green dot(groene sticker) en heb je GEEN huiswerk!:D Als je het doel niet hebt behaald, dan heb je huiswerk. Je krijgt dan een homeworkslip mee, met het huiswerk erop en hier heb je ook een handtekening van je ouders voor nodig. De volgende dag voor schooltijd kan je het werk nakijken, en aan het begin van de dag met de GoalCardCheck komt de monitor je huiswerk én je homeworkslip controleren.

Natuurlijk leggen we dit nog helemaal uit aan jullie! Maar dan hebben jullie een klein beetje idee!;)

Start in een nieuw boekje

De eerste bladzijde van elke nieuwe PACE lees je voor jezelf. Je kijkt naar de Bijbeltekst die je in deze PACE gaat leren en de doelen die voorin genoemd worden. Daarnaast lees je het stripje. Je mag niet verder werken voordat je een handtekening hebt van de supervisor(=meester of juf). Op de eerste dag is dat misschien een beetje lastig, omdat jullie állemaal tegelijk in boekjes gaan werken. Maar je wacht gewoon rustig totdat je supervisor is geweest. Als je de handtekening hebt, mag je pas weer verder gaan werken! Denk eraan dat je ALTIJD netjes werkt in een PACE! Engeland is hierin heel streng en als je voor je certificaat gaat werken en het is niet netjes, sturen ze zó alles weer terug en moet je het overnieuw doen. Dus wen jezelf er vanaf dag 1 aan om NETJES te schrijven!

Scorestrip

Je doelen/aantal bladzijdes wat je per dag wilt gaan doen, bepaal je aan de hand van de scorestrip. Zie hieronder.



Als je deze scorestrip ziet, mag je NIET verder werken. Je zet je Nederlandse vlag en vraagt aan de monitor: "Can I score?" Als de monitor zegt: "Yes, you can" zet je éérst je vlag terug..., sta je op, schuif je je stoel aan en loop je naar

het scoring station. Je pakt een scorekey (nakijkboekje) en kijkt je antwoorden na. Je gebruikt hiervoor de rode pen, die op het scoringstation liggen. Heb je een fout? Dan zet je een rood kruisje voor het nummer van het antwoord wat je verkeerd hebt gezet. Als je klaar bent, zet je met je rode pen een kruisje in het eerste hokje. Zie hieronder.



Daarna steek je je vinger op, je blijft bij de scoring station staan. Je gaat niet hoesten en kuchen en kijken ;-) maar wacht tot de monitor bij je komt en je antwoorden nagekeken heeft. Je krijgt van de monitor een paraaf/handtekening. (Ziet de monitor een fout die jij over het hoofd hebt gezien of... expres niet hebt aangekruist? Dan zet ze op een lijst een streepje bij je naam. Heb je 3 x fout nagekeken in één week, dan heb je een Demerit! Kijk dus goed na!) Als je de hele bladzijde foutloos hebt gemaakt, zet je met rode pen een cirkel om de paginanummer en ga je weer zitten. Als je fouten had gemaakt, ga je terug naar je office. Je verbetert je fouten en zet in je office met potlood een kruisje in het middelste vak: Correct mistakes! Dan zet je de vlag, vraag je toestemming om te rescore: Dus je vraagt: Can I rescore this answers? Als de monitor toestemming geeft, zet je de vlag terug, schuif je je stoel aan en ga je naar de scoring station, je kijkt na. Als je de antwoorden goed verbeterd hebt, zet je een rondje om de rode kruisjes van de fouten. Als je de hele bladzijde goed verbeterd hebt, zet je met rode pen een kruisje in de strip(3^e vak) en een rondje op de paginanummer. Je kan nu weer verder werken! Heb je nog steeds een fout, dan ga je dus wéér terug naar je office, verbeter je de fout, zet je weer je vlag enz... Pas als je blz. foutloos is, mag je verder werken! We zullen dit ook nog uitleggen, maar dit stukje moet je echt goed lezen en hopelijk begrijp je het ook al!

Supervisor Initial

Op diverse plaatsen in je boekje vind je een geel vak. Zie hieronder. Je mag niet verder werken voor je supervisor(juf/meester) je een handtekening heeft gegeven. Soms moet je daarvoor iets voorlezen of wij controleren of je een



Check-Up mag gaan maken, een Self-Test mag doen enz. We hopen dit ook op de eerste schooldag nog toe te lichten!

Toetsen

Aan het einde van elk boekje zit een SelfTest. Voordat je deze Selftest gaat maken, komt de supervisor langs om te controleren of je alles hebt gemaakt en nagekeken. Je mag een SelfTest **nooit** beginnen zonder handtekening van de supervisor! De supervisor controleert je boekje én gaat de diverse vragen uit de Checkup aan je stellen om je te overhoren of je klaar bent voor de toets. Als we vinden dat je alles goed weet, mag je de SelfTest beginnen. Je mag niet meer terug in je boekje kijken. Als je de SelfTest voor 90% of hoger haalt, ben je klaar voor de toets! De toets maak je nooit op dezelfde dag als de SelfTest, maar altijd de dag erna! Dus je maakt altijd een SelfTest op maandag en de toets op donderdag óf de Selftest op donderdag en de toets op vrijdag. Dat betekent dat dinsdag en vrijdag dus altijd de toetsdagen zijn!

Als je een toets hebt, schrijf je die ook netjes op je GoalCard. Je krijgt die dag van ons een seintje. Je mag dan in een lege office gaan zitten en de toets gaan maken. Je moet voor elke toets verplicht 80% halen en voor World Building 90%. Maar omdat je al zoveel geoefend hebt, is dat eigenlijk niet meer heel erg moeilijk. Mocht je een toets echt niet halen, dan moet je het hele boekje over doen...! Maar... als je goed je best doet, is dat niet nodig! De volgende schooldag hoor je aan het begin van de dag of je de toets hebt gehaald. Je krijgt dan je congratulationslip met de merits die bij het procent horen wat je gehaald hebt bij je toets.

Merits

Merits verdienen

Je hebt het al een paar keer gehoord, het woordje merits. Wat zijn het en wanneer krijg je ze? Dit programma werkt met een soort beloning. Als jij hard werkt, klusjes doet, toetsen haalt, krijg je merits. Eigenlijk kan je het een beetje zien als punten of als schoolgeld. En hiervoor kan je dus ook dingen kopen in de Meritshop. (zie hieronder).

Wanneer krijg je Merits?

Bij het halen van je toets

Merits krijg je bij het behalen van je toets. Als je 100% haalt voor je toets, krijg je 10 merits, voor alles eronder krijg je 5 merits. Zoals je op de vorige bladzijde hebt gelezen moet je voor elke toets verplicht 80% halen en voor World Building zelfs 90%. Dus bij alle toetsen voor 80% tot 99% krijg je 5 Merits per toets, voor 100% 10 merits. Voor World Building krijg je 5 merits voor 90% tot 99% en voor 100% 10 merits.

Voor het doen van klusjes

Elke dag hebben we een klusjeslijst. We houden met elkaar het gebouw schoon. Net zoals jullie thuis doen, de één ruimt af, de ander doet de vaatmachine en weer een ander stofzuigt... Zo doen we het ook op school. Heb je de hele week goed je taak gedaan, dan krijg je maar liefst 10 merits!

Voor goed gedrag

Deze methode gaat er vanuit dat we op de Heere Jezus moeten en willen lijken. Zo zijn er 90 eigenschappen van de Heere Jezus die in jullie boekjes terugkomen. Wij moeten Merits geven als we die eigenschappen terug zien in jullie. Nu begrijp je vast wel dat wij daar iets anders naar kijken als de methode. Wij zien dat we zondaren zijn die juist vijanden zijn van Christus en door Gods genade en Zijn Bloed gereinigd kunnen worden. Tegelijkertijd vinden we natuurlijk het wèl heel fijn als jullie behulpzaam zijn, geduld hebben met elkaar, elkaar vergeven, gehoorzaam zijn, respect hebben en nog zoveel dingen meer.

Meritshop

Ongeveer 1x in de 2 weken mag je je Merits gaan inleveren bij de Meritshop. Je kunt er ook voor kiezen om door te sparen. Er zijn diverse dingen “te koop” in de Meritshop. Als je nog leuke andere ideeën hebt, mag je dit uiteraard aan ons doorgeven. Belangrijk voor de Meritshop is dat het uitgangspunt is dat de meeste spullen die je kan kopen een functie hebben/nuttig zijn.

Demerits

Waarschijnlijk ben je ook heel erg benieuwd wat een Demerit is en wanneer je een Demerit kunt krijgen. Een Demerit is eigenlijk een waarschuwing. Normaal schreef je juf/meester of docent jouw naam op het bord en was dit je

waarschuwing. Nu is een Demerit een rood kaartje. Als je een Demerit krijgt, mag je best wel even schrikken. Want bij 3 Demerits heb je een Detention. Dat betekent dat je de volgende dag 20 minuten moet nablijven na schooltijd. En... dat wil niemand! Krijg je een Demerit, dan moet je dus echt op gaan passen! Heb je zelfs 2 Demerits, dan moet je helemaal oppassen. Heb je 3 Demerits, dan heb je dus echt een probleem. Je krijgt dan van ons een Corrective Action Notice om mee naar huis te nemen. Dit is een papier waarop staat waarom je 3 Demerits hebt en dat je de volgende dag 20 minuten na moet blijven. Dit papier moet de volgende dag mee naar school met een handtekening van je ouders. Je blijft nooit op dezelfde dag als dat je de 3 Demerits kreeg na, maar altijd de volgende schooldag. Dit is een regel van de methode. Natuurlijk geven wij nooit Demerits om je te plagen of je dwars te zitten. Wanneer krijg je een Demerit? Een aantal voorbeelden:

- Omgedraaid zitten in je office
- Rennen in het Learning Center
- Stoel niet aangeschoven
- Verkeerde vlag
- Vlag laten staan terwijl je vraag beantwoord is
- Vlag laten staan terwijl je aan het scoren bent of naar de W.C.
- Praten met een andere leerling in het Learning Center
- Van je plaats af zonder toestemming
- Je office niet opgeruimd/bende
- Wippen
- Als je je Homeworkslip(briefje van huiswerk) niet mee hebt teruggenomen naar school
- Als je je huiswerk niet compleet hebt
- Als je praat terwijl je een toets aan het maken bent
- Als je praat met medeleerling terwijl je aan het nakijken bent
- Als je in één week 3 fouten over het hoofd ziet met nakijken
- Enz.

Bovenstaande voorbeelden hebben wij niet bedacht, maar dit is allemaal volgens de methode. Deze methode gebruiken we en hebben we dus na te volgen. En... dat doen we ook! Natuurlijk hebben we zelf ook regels. Zoals je in het boekje las bij binnenkomen. Als je dus 's morgens bij het binnenkomen

luidruchtig bent en hard op praat, krijg je ook een Demerit. De eerste schooldag begrijpen we dat je moet wennen en dat je het ook allemaal nog niet weet. Maar... daarna zijn deze regels écht regels én delen we ook echt Demerits uit. Maar... we hopen dat dit niet vaak nodig is! Wat wèl heel fijn is: Als je 1 Demerit hebt en je past goed op, mag je deze aan het eind van de dag inleveren bij je supervisor en heb je geen straf! Elke dag begin je met een schone lei!

Privileges

Behalve dat we Merits en Demerits hebben, zijn er ook privileges te verdienen. De eerste weken moeten we hier allemaal nog inkomen en moeten veel leerlingen nog boekjes maken omdat je GAPS(bepaalde onderdelen van je Diagnostic Test niet gehaald) had, dus waarschijnlijk hebben we de eerste weken dit nog niet. Een voorbeeld is bijv. dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen, bijv. je Bijbeltekst al eerder opgezegd of 2 boekjes per week af hebt of andere dingen. Je privilege is dan bijv. dat je niet meer de vlag hoeft te zetten als je wilt nakijken of naar de W.C. wilt gaan. Je kunt een privilege dus verdienen, maar je kan hem ook kwijtraken als je bijv. een Detention hebt. Hoe dit verder werkt én hoe we dit gaan inzetten, hoor je nog van ons!

Het vak Nederlands

Met de ACE methode vallen we onder de Engelse overheid. Maar we wonen in Nederland en daarom vallen we voor het vak Nederlands onder de Nederlandse Overheid en zijn we verplicht om dit vak ook apart aan te bieden door iemand die ook Nederlands mag geven en dus een diploma heeft. Eigenlijk zit je voor het vak Nederlands nog even verdeeld in je groepen, net als op de basisschool. Voor de kinderen tot en met groep 6 is het vak Nederlands op dezelfde manier vormgegeven als de PACES. Dus jullie kunnen het vak Nederlands voornamelijk zelfstandig maken. Voor de leerlingen van groep 7 en 8 is deze methode al wel in de maak, maar nog niet klaar. Daarom werken jullie in het Blokboek van Taal en voor Spelling in het boek Taal Actief Spelling. Groep 7 in de boeken van groep 7 en groep 8 in de boeken van groep 8. Leerlingen van het Voortgezet Onderwijs gaan werken in de boeken van TaalPuntNL. Deze boeken zijn geschreven voor klassikale lessen, maar jullie mogen werken met een planning en we proberen elke week even met elkaar om tafel te zitten of

het gelukt is en dan kan je ook in een groepje je vragen stellen. Natuurlijk wordt er gezorgd voor een duidelijke planning per week en mag je ook onder de les altijd je vragen stellen. Weet je hoe we dat doen? Je zet dan je Christian Flag en je hangt er een oranje wimpeltje aan. Zo weten we dat je vraag over Nederlands gaat. Vooral in het Learning Center is dat handig, want dan heb je juf De Bruin nodig. Zo weet meester Overbeek dat hij dan niet naar jouw vlag hoeft te lopen, omdat het over het vak Nederlands gaat.

Weekrooster ABC's

Dag	Ochtend tot 14:00 uur	Afternoonclass 14:00-15:00uur	15:05-15:15 uur
Maandag	PACE-TIME	Buitenspel Koor/Muziek	Taken Eindigen
Dinsdag	PACE-TIME	Praktijkmiddag	Taken Eindigen
Woensdag	Lesvrij	Draag je steentje thuis bij!	
Donderdag	PACE-TIME	Invulling door Juf Overbeek	Taken Eindigen
Vrijdag	PACE-TIME	Geschiedenis Gebedsbijeenkomst	Taken Eindigen

Learning Center

Dag	Ochtend tot 14:00 uur	Afternoonclass 14:00-15:00uur	15:05-15:15 uur
Maandag	PACE-TIME	Buitenspel Koor/Muziek	Taken Eindigen
Dinsdag	PACE-TIME	Praktijkmiddag	Taken Eindigen
Woensdag	Lesvrij	Draag je steentje thuis bij!	
Donderdag	PACE-TIME	Bijbelstudie(12+) Namen en Feiten(10-12) Aardrijkskunde/Topo(10-12)	Taken Eindigen
Vrijdag	PACE-TIME tot 13:30	Taken 13:35 uur Geschiedenis 13:45-14:30 uur Gebedsbijeenkomst	Eindigen

Eten:

Elke schooldag om 12:10 uur gaan we met elkaar eten. Zowel de leerlingen van de ABC's en leerlingen van het Learning Center eten met elkaar in de gatheringroom(hal). Meester Overbeek hoopt met jullie te eten. Om 12:30 uur is er pauze tot 13:00 uur.

Middag:

Om 13:00 uur gaat de bel, zodat we om 13:05 uur weer kunnen beginnen. We zingen een lied en daarna gaan we weer verder met het werk in de PACEs. Om 13:45 uur is er GoalCardcheck en mag je niet meer scoren. Om 14:00 uur start Afternoonclass en heb je het middagprogramma, zoals hierboven beschreven. Om 15:05 gaan we met elkaar onze taken doen. WC's schoonmaken, vegen, opruimen, enz. enz. enz. Om 15:15 uur eindigen we voor de dag en mag je weer naar huis!

Afsluiting:

We weten niet of we nu alles gezegd hebben wat je moet weten!;) Maar... vast al wel heel erg veel! Lees het rustig over... begrijp je iets niet? Helemaal niet erg, de eerste schooldag lopen we alles nog eens langs! En we helpen je uiteraard heel erg goed!! Zie het nu als informatie, wat handig is als je het al weet...!

En let je nog even op onderstaande?

Neem D.V. maandag 6 september mee naar school:

- Een Bijbel(met psalmen of anders een los psalmboek erbij).
- Leuke schattige pantoffels of huissokken.
- 2 leesboeken met je naam erin!
- Dit informatieboekje, als je het dan even niet meer weet, kan je hier altijd in kijken!

Tot D.V. maandag 6 september!

Meester Overbeek, Juf Overbeek en juf De Bruin